

Vieringen		<p><b>Nieuwsbrief: 12-02-2021</b></p> <p><b>Jaargang 03 Nummer 03</b></p> <p><b>Verschijnt 1x per 2 weken</b></p> <p>Zie ook <a href="http://www.damiaanelmond.nl">www.damiaanelmond.nl</a></p>	 <p><b>Damiaan</b></p> <p><small>PAROCHIE VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER ST. LUCIA - ST. TRUDO - O.L. VROUW TENHEMELOPNEMING GODDELIJKE VOORZIENIGHEID - ST. ANNA</small></p>
St. Lucia	Do: 19.00 uur Za: 19.00 uur Zo: 09.30 uur		
St. Trudo	Zo: 11.00 uur		
Helmond-West	Za: 17.00 uur		

Activiteiten		
Woensdag 17 februari	St. Trudo kerk St. Lucia kerk	19.00 uur: As-woensdag. Beide vieringen zijn ook te volgen via livestream
Donderdag 25 februari	St. Lucia kerk	20.00 uur: informatie-avond eerste communie

Misintenties St. Lucia	
Zat. 13 feb	
Zon. 14 feb	Gedenkdag verjaardag Elise van Lith-Souren
Zat. 20 feb	
Zon. 21 feb	Jo van Vegchel-Wartenberg; Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérèse Panhuizen; Overleden familie Dirks-Kanters

Misintenties St. Trudo	
Zon. 14 feb	Miek Pleging-de Roij, Sophia van der Pas-Swinkels, Antoon Derks, Jo van Hoof-Hagebols, Jan van de Koevering, John Raymakers, Ad Mutsaers en Yvonne Mutsaers-Slegers, Hendrik Merks, Elly Swinkels-Strijbosch, Dein van Soest-Drukker, Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, Gerard de Wit, Christien Coolen-van der Linden
Zon. 21 feb	Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van Santvoort, Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers

Misintenties Helmond-West	
Zat. 13 feb	
Zat. 20 jan	

## Even voorstellen

door Marjelein Verhoeven

Beste parochianen,

Per 15 februari 2021 word ik als pastoraal werker aangesteld in uw parochie. Ik zal me hierbij alvast even kort voorstellen.

Ik ben Marjelein Verhoeven, 41 jaar oud. Ik ben getrouwd met Terry en de trotse moeder van Noud. Nu ben ik nog werkzaam in de parochie St. Petrus' Stoel, waar ik vooral actief ben op het terrein van catechese en vieringen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook in uw parochie zal ik vooral werkzaam zijn op het terrein van de catechese.

We leven nu in een moeilijke tijd, die voor iedereen van jong tot oud veel onzeker maakt. Blijf ik gezond? Mogen er nog mensen op bezoek komen? Kan ik mijn werk nog behouden? Lopen mijn kinderen niet teveel achterstand op op school?

Deze tijd vraagt om de nodige creativiteit om samen kerk te zijn. In de kerkgebouwen, maar vooral daarbuiten. Samen met pastoor Pieter Scheepers en diaken René de Weerd zet ik mijn schouders eronder om met u op weg te gaan, in het echt en/ of via de digitale weg.

Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten.

Hartelijke groet,  
Marjelein Verhoeven

## Biddende moeders

ingezonden door Ria van Ooijen-Jansen

Bezinning van geestelijk leidsman pastoor van der Mee.

Het charisma van biddende moeders, is dan ook meer dan alleen bidden voor onze kinderen.

Ook is het om je deze geest eigen te maken van dit geloof, met deze hoop en deze liefde van God. De trouw van God begeleidt ons en onze kinderen ons hele leven lang. God geeft niet op en Hij houdt niet op. Hij laat zich ook niet weg sturen. Ook als wij niets meer kunnen of er niet meer zijn, Hij is er. Hij staat altijd aan onze deur en de deur van onze kinderen, en Hij wil binnengelaten worden, om heil en genezing te brengen. Zo wil Hij dat we onze kinderen echt toevertrouwen, en Hem ook steeds vragen vader en moeder te willen zijn voor onze kinderen, door ons gebed. Dit mag onze zekerheid- zijn bij al ons bidden en ons leven met onze kinderen.

Meer weten Over Biddende Moeders Bel mij geheel vrij blijvend Ria van Ooijen-Janssen Tel:0492-543507

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 22 februari een mail naar [redactie@damiaanhelmond.nl](mailto:redactie@damiaanhelmond.nl) of geef de kopij af bij een van de secretariaten van de parochie.

Kijk voor meer informatie ook eens op [www.damiaanhelmond.nl](http://www.damiaanhelmond.nl). Aanmelden op de elektronische nieuwsbrief kan via [redactie@damiaanhelmond.nl](mailto:redactie@damiaanhelmond.nl).