

Vieringen		<b>Nieuwsbrief: 20-11-2020</b> <b>Jaargang 02 Nummer 12</b> <b>Verschijnt 1x per 2 weken</b> Zie ook <a href="http://www.damiaanelmond.nl">www.damiaanelmond.nl</a>	 <b>Damiaan</b> <small>PAROCHIE VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER          ST. LUCIA - ST. TRUDO - O.L. VROUW TENHEMELOPNEMING          GODDELIJKE VOORZIENIGHEID - ST. ANNA</small>
St. Lucia	Zo: 09.30 uur		
St. Trudo	Zo: 11.00 uur		
Helmond-West	Za: 17.00 uur		

Activiteiten		
28/29 nov	Alle kerken	Eerste week van de Advent
9 dec	Basisscholen	Start kerstpakketten actie 2020 (in de volgende nieuwsbrief meer informatie)

Misintenties St. Lucia	
Zondag 22 nov	Annemarie van Bussel-Hendriks vanwege verjaardag, Cisca Schepers-van de Mortel, Toos Melis-Büchner, Antonetta Tans-Hendriks, Annemie van de Warrenburg-Nouwens, Toos van den Broek-Bax, Jan van Rest, Hyacintha Otten-van Wetten, Annemie Kandelaars-Verschure, Willemien van Roij-van Stiphout, Bep van Rijsingen-van Gennip, Wilma van den Berg-Snijders, Harrie van Asten, Marian van den Bosch-Raijmakers
Zondag 29 nov	Wilma van den Berg-Snijders vanwege sterfdag, Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan, Martien Dirks, Jan van der Linden, Sjaan van der Linden-van Schaik, Jo van Vegchel-Wartenberg, Maria van den Berg-Jacobs, Marie-Thérèse Panhuizen, Riet Lingers-Manders

Misintenties St. Trudo	
Zondag 22 nov	Pauline Meijer-Termeer, Frans Cornelissen, Miel van der Heijden, Riet Raijmakers-Cunnen, Roos van de Kerkhof-Peters, Annie Meulendijks-Hendrix, Anneke van der Els-van Dijk
Zondag 29 nov	Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Roos van de Kerkhof-Peters, Riet van den Eertwegh-van der Heijden, Piet Hein van Thiel, Ton van Wetten, Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van Santvoort, Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers

Misintenties Helmond-West	
Zaterdag 21 nov	Voor slachtoffers van natuurrampen
Zaterdag 28 nov	Theo van Mullekom

## Gezocht rechthebbende begraafplaats Sint Lucia

I.v.m. het verlopen van de graf- en urnrechten en mogelijk toekomstige ruiming daarvan is de beheerder van de begraafplaats Sint Lucia te Mierlo-Hout op zoek naar de rechthebbende op de navolgende graven en urnplaatsen:

H. de Greef-Pepers okt.2019 A29

L. Slippens dec. 2019 B6

M. Vogels dec. 2019 H55

C. v.d. Elzen jan. 2020 L25

E I M Hoeks-v. Aerle en A J L Hoeks april 2020 K21

Rechthebbende en/of andere belanghebbende worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats A. Meulendijks, 06-53700624.

## Even voorstellen

*door Pastoor Pieter Scheepens*

Ik vind het heel bijzonder dat ik vanaf 1 januari 2021 mag gaan werken in mijn geboortestad! Toen de bisschop mij vroeg om pastoor van de Damiaanparochie te worden moest ik meteen denken aan dat bekende liedje van Gerard van Maasakkers: Hier heur ik thuis. En waar ik ook hene gao. Hier heur ik thuis.

Zo voelt Mierlo-Hout voor mij. Maar ook Stiphout. Mijn oma is er geboren en getogen en in de St. Trudo kerk trouwde zij op 10 oktober 1944 met mijn opa. Haar ouders liggen tot op de dag van vandaag begraven op het St. Trudo kerkhof. Diverse familieleden wonen nog steeds in Stiphout alsmede ook diverse oud-klasgenoten van de middelbare school.

Als ik aan Helmond-West denk, denk ik aan de grote Goddelijke Voorzienigheid kerk met Jos Simons als bezielende pastor. Kerkelijke activiteiten van de middelbare school werden daar gehouden; waaronder ook de avondwake van de adjunct-directeur die op 42-jarige leeftijd op school overleden was.

Mijn passie is pastoraal werk. Met veel plezier werk ik als priester. Omgaan met mensen, in lief en leed en luisteren naar wat hen blij en gelukkig maakt; maar ook wat hen pijn doet en verdrietig maakt. Met mensen een stukje van hun levensweg afleggen, is in mijn ogen een grote gunst die je krijgt aangeboden. Zo heb ik dit in de afgelopen jaren mogen ervaren en ervaar het nog steeds. Dit alles is geplaatst tegen de achtergrond van een geloofsgemeenschap, waarbinnen dat leven gevierd wordt, met het verhaal van onze enige voorganger in het leven, Jezus Christus als onze inspiratiebron.

De geloofsgemeenschap is een open, uitnodigende en veelkleurige gemeenschap, waar iedereen welkom is om een gezonde eigenwaarde te ontwikkelen en open oog en oor te zijn voor elkaar, met wie men het leven samen viert.

Ik wens ons allen binnen de Damiaanparochie veel creativiteit, moed, energie en vreugde toe waar elk mens van goede wil tot zijn of haar recht kan komen, als het gaat om ons geloven in het leven, dit bij vreugde en verdriet en dat samen te vieren en te beleven. En ik hoop dat ik daar een steentje aan mag bijdragen. Tot uw vreugde!

Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet. Mensen die vreugde scheppen: in hun gebed, in hun delen en zorgen, in hun hoop op een mooiere wereld en hun geloof in trouw en betrouwbaarheid.

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 30 november een mail naar [redactie@damiaanhelmond.nl](mailto:redactie@damiaanhelmond.nl) of geef de kopij af bij een van de secretariaten van de parochie.

Kijk voor meer informatie ook eens op [www.damiaanhelmond.nl](http://www.damiaanhelmond.nl). Aanmelden op de elektronische nieuwsbrief kan via [redactie@damiaanhelmond.nl](mailto:redactie@damiaanhelmond.nl).