

Vieringen		<p>Nieuwsbrief: 07-02-2020</p> <p>Jaargang 02 Nummer 03</p> <p>Verschijnt 1x per 2 weken</p> <p>Zie ook www.damiaanhelmond.nl</p>	 <p>PAROCHIE VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER ST. LUCIA - ST. TRUDO - O.L. VROUW TENHEMELOPNEMING GODDELIJKE VOORZIENIGHEID - ST. ANNA</p>
St. Lucia	Za: 19.00 uur Zo: 10.15 uur		
St. Trudo	Zo: 10.30 uur		
Helmond-West	Za: 17.00 uur		
Damiaanhuis	Do: 19.00 uur		

Activiteiten		
Dinsdag 11 februari	Valkennest in Bethlehemkerk	Kaulen-lezing door theoloog Sam Janse: 'de apocriefe boeken: ongelofelijke verhalen of verhalen voor ongelovigen?'
Donderdag 20 februari	St. Lucia kerk	Informatieavond Eerste Heilige Communie

Misintenties St. Lucia	
Zaterdag 8 februari	Overleden ouders Weijts-Janssens
Zondag 9 februari <i>Kerkkoor</i>	Hoogmis Piet Raijmakers, Ton van Dael-Derksen, Thij Deelen, Beb en Henk Kat-Maagdenberg, Hans Vlems, Jeanne Vijfeijken-van Krugten
Zaterdag 15 februari	Intentie voor het verder ontwikkelen van onze parochie
Zondag 16 februari <i>Kerkkoor</i>	Hoogmis Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan, Jan en Anna Klomp-Verhees in verband met verjaardag Jan, Ad van Stiphout, Marietje Naninck-van Hout vanwege verjaardag

Misintenties St. Trudo	
Zondag 9 februari <i>Mariakoor</i>	Jack Slegers, Wilhelmina Gulink-Weekenborg, Ed van den Heuvel, Hasina Mulder, Irene Martens-Becker, Toon de Greef, Helmi de Swart-Kornuijt, Julie Loop-Lemans
Zondag 16 februari <i>Gregoriaans koor</i>	Noud van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, Jan Colen, Nelly Rooijackers-Konings, Jan Martens, Cornelis Sanders en Do Sanders-Peulen, Jan Dillen, Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden, Femke van Stiphout, Martien Donkers

Misintenties Helmond-West	
Zaterdag 8 februari	Mia van den Reek-Canters
Zaterdag 15 februari	Intentie voor het verder ontwikkelen van onze parochie

Misintenties Damiaanhuis	
Donderdag 13 februari	Intentie voor verslavingszorg
Donderdag 20 februari	Intentie voor de geloofsopvoeding van gedoopte kinderen

Verslag 'heidag'

door Pastoor Swagemakers

Op woensdag 29 januari waren wij met veertien mensen van de parochie, parochiebestuur en pastoraal team voor een heidag in het klooster van de Zusters van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel. Onze begeleider was Jos van Genugten, die vele jaren voor ons bisdom heeft gewerkt in het toenmalige Diocesaan Pastoraal Centrum, daarna is hij werkzaam geweest in het bisdom Breda. Nu heeft hij samen met zijn vrouw een eigen bedrijf en geeft begeleiding aan o.a. individuele parochies. Kortom een deskundige die ons hielp om na te denken over de plek die onze parochie in onze samenleving kan innemen. U zult het met ons eens zijn dat er een kloof gevoeld wordt tussen maatschappij en kerk. Wij zijn ervan overtuigd dat de kerk een relevante boodschap heeft, maar dan moet de kerk actief deel uitmaken van de samenleving. Niet voor niets dragen wij als parochie de naam van Damiaan de Veuster, die dat in Honolulu op een bijzondere manier wist te doen.

Volgens de GGD zijn de aandachtsgebieden voornamelijk eenzaamheid en armoede. Met de beweging Kansrijk wordt concreet gezocht naar het aanpakken van deze problematiek door met korte lijnen zonder ingewikkelde constructies om resultaat gericht te werken aan de basis. Als parochie zijn wij betrokken bij Kansrijk.

Aan de bron van onze parochie ligt ieders eigen overtuiging. Waarom ben ik christen, waarom blijf ik bij de kerk, waar ervaar ik licht van geloof dat mensen samenbrengt, dat angst wegneemt en troost, dat rust brengt en inzicht geeft, vertrouwen als basis voor de toekomst. Er kan gesproken worden over teleurstellingen en frustraties, maar ook is het mogelijk om met elkaar te praten over het positieve wat ons bezielt.

Er is veel besproken op deze heidag, en het vraagt om een vervolg. Een ding is zeker, we hebben een begin gemaakt om iets in gang te zetten. Dat willen wij niet zonder u doen. U wordt erbij betrokken als wij verder werken aan een levendige parochie Heilige Damiaan de Veuster, die niet volstaat met het verzorgen van kerkelijke vieringen, maar die ook deel uitmaakt van de samenleving door er actief aan meedoet en bijdraagt.

Vrijwilligers gevraagd

Voor de vele werkzaamheden in de pastorie van Stiphout met betrekking tot de administratie en/of gastvrouw/gastheer functie, zijn wij dringend op zoek naar enkele mensen die ons willen helpen.

Als u met de computer om kunt gaan en bereid bent om enkele administratieve zaken te doen, bent u van harte welkom. Maar ook voor diegene die de rol van gastheer/gastvrouw op zich willen nemen en ondersteuning willen verlenen bij o.a. de inkoop voor de parochie, zijn meer dan genoeg mogelijkheden.

Graag zouden wij onze huidige groep willen uitbreiden met minimaal 4 mensen die één of enkele ochtenden in de week beschikbaar willen en kunnen zijn.

Ook de groep acolieten zou er graag enkele mensen bij willen hebben, zodat we als parochie steeds op een waardige manier kunnen bijdragen aan een passend afscheid.

Mocht u nadere informatie wensen of uw interesse kenbaar maken, neem dan contact op met diaken Ton Schepens, 0615690059.

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 17 februari een mail naar redactie@damiaanhelmond.nl of geef de kopij af bij een van de secretariaten van de parochie.

Kijk voor meer informatie ook eens op www.damiaanhelmond.nl. Aanmelden op de elektronische nieuwsbrief kan via redactie@damiaanhelmond.nl.